

Het nieuwe seizoen 2019-2020

Voor u ligt het nieuwe programma van Bespreek het Samen 2019-2020. Het wordt u aangeboden door samenwerkende kerken in Ede. Het is voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte. Een prachtig aanbod van 88 diverse evenementen. U kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Bekijk het volledige overzicht op de volgende pagina's. Op de website is uitgebreidere informatie beschikbaar. Graag vóór 3 september digitaal aanmelden.

Tot ziens! Het Bespreek het Samen team.

Op *dinsdag 3 september 2019* om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt en Arjen Threels
Bachcantate BWV138 - start repetities

We studeren dit jaar de advents cantate "Warum betrübst du dich, mein Herz?" BWV 138 van Bach in. Deze cantate wordt in 2 vesper diensten ten gehore gebracht.

Op *woensdag 11 september 2019* om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Caroline Oosterveen

Hóór, mijn lievelingslied!...



Iedereen heeft wel een lied, indringend melodietje of muziekvertolking die een speciale betekenis in je leven heeft (gekregen). Doe mee en vertel aan de hand van je lievelingslied je verhaal!

Op *zondag 15 september 2019* om 16:00 uur de zorgboerderij Makandra Ede door werkgroep Vrijplaats
Wie niet durft te verdwalen.....

Er zijn binnen en buiten de kerk mensen die zich niet meer thuis voelen bij de traditionele kerkdiensten. Samen proberen we dit jaar 4 keer nieuwe vorm en inhoud te geven aan wat ons beweegt.

Op *zaterdag 21 en 28 september 2019* om 19:00 uur in de Oude kerk resp. in de Beatrixkerk door het Bespreek Het Samen Projectkoor & orkest **U**

Uitvoering van de Bachcantate

We voeren dit jaar weer een advents cantate van Bach uit tijdens een vesper dienst. Namelijk: "Warum betrübst du dich, mein Herz? BWV 138". Laat u inspireren door de mooie muziek.

Op *donderdag 26 september 2019* om 14:00 uur in de St. Antoniuskerk - Franciscuszaal door ds. Caroline Oosterveen en pastor Hans Lucassen

Gebruik kleur & symbolen in de Liturgie

De geschiedenis van de christelijke liturgie is veelkleurig en veelvormig en getuigt van een grote creativiteit. Maar elk symbool, elke rite blijkt in elke tijd opnieuw onderhevig aan tal van veranderingen.

Op *zaterdag 28 september 2019* om 15:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs

Jubileum 50 jaar Raad van Kerken te Ede

Dit jaar bestaat de Raad van Kerken te Ede 50 jaar. We willen dat vieren op 28 september 2019 in Kerkelijk Centrum Emmaüs met een symposium. Aansluitend is een korte viering, waarbij liturgische en muzikale elementen uit de verschillende geloofsrichtingen een rol hebben.

Op *maandag 30 september 2019* om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Piet Poot en Janet Mol

Zangen van Zoeken en Zien

Een avond ontspannen zingen met Piet Poot aan de vleugel. Dit keer zingen we uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien een aantal liederen van Huub Oosterhuis. Janet Mol (sopraan) zal enkele solopartijen vertolken.

Op *donderdag 3 oktober 2019* om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs (ovb) door Drs. Gerko Tempelman **Ongeneeslijk religieus**

Er is geen ontkomen meer aan: religie is terug in het publieke domein. Islamieten, nieuwe christenen en een wildgroei aan oosterse en Germaanse spiritualiteit – de Groene Amsterdammer noemt het 'de verrassende comeback. Hoe is dat gebeurd?

Op *zondag 6 oktober 2019* om 14:00 uur in de Turkse Moskee met Imam Zühdü Elveren & ds. Jan-Peter Prenger **Interreligieuze ontmoeting**



We luisteren naar de interpretatie van het Abraham verhaal zoals het is doorverteld in Christelijke en Islamitische traditie. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Op *dinsdag 8 oktober 2019* om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Willem de Vos

De kracht van korte verhalen

Een tweede avond over de kracht van verhalen van alle tijden, uit alle windstreken of taalgebieden. Omdat verhalen de taal van het hart spreken. Omdat ze ons brein op vele fronten in beweging zetten en in ons geheugen blijven hangen.



Op *woensdag 9 en 16 oktober 2019* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door ds. Gerben H. Westra

De Bijbel in het midden

Is de titel van een brochure die de Dienstenorganisatie van de PKN beschikbaar stelt – in een 'opkomende vrijetijds- en gevoelscultuur' raakt de Bijbel buiten beeld. Als heilige tekst en als inspiratiebron, schrijft Maarten Wisse.

Op *vrijdag 11 oktober 2019* om 14:30 uur in Cultura Ede met ds. Caroline Oosterveen



Fascinerende films...

Babette's Feast

in het kader van Film Food Festival Ede 2019, deze keer in samenwerking met Cultura, kijken we samen een film waarin voedsel een verrassend bepalende rol speelt in de levens van mensen.

Op *zaterdag 12 oktober 2019* vanaf 12:00 uur

Bezoek aan de Hindoe tempel in Wijchen

We gaan op bezoek bij de Hindoetempel Shree Raam Mandir in Wijchen. Wilt u wat meer weten over het Hindoeïsme en bent u benieuwd hoe een Hindoeïstische tempel eruit ziet? Meld u dan aan!

Op *donderdag 17 oktober 2019* om 20:00 uur in de Evangelisch Lutherse kerk Ede door ds. Wietske Tinga

Jan Toorop, van Delft tot Domburg



Zoals elke kunstenaar maakte ook Toorop een ontwikkeling door. Van impressionistisch via pointillisme naar symbolisch schilder. De Nederlandse art nouveau wordt vaak met zijn werk geassocieerd.

Van *maandag 21 t/m zondag 27 oktober 2019* in Taizé, Frankrijk met ds. Theo Pieter de Jong en Els Möller

Jongerenreis Taizé 2019

Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. Een week in Taizé betekent: - jongeren uit heel Europa leren kennen; - ontdekken wie God is en wat Hij voor je betekent; - even een stapje terug uit je drukke leven; - 3x per dag naar de kerk, en ja, na een week wil je niet meer anders....

Op *woensdag 23 oktober 2019 en woensdag 18 maart 2020* om 20:00 uur in Silva Sanat door Ina ter Avest

Op verhaal komen

Het eigen verhaal kan niet anders dan verteld worden in samenspraak met anderen – met andermans/vrouw verhalen en met verhalen uit religieuze en literaire tradities. Aan de hand van enkele voorbeelden zien we op welke manier samenspraak plaats kan vinden.

Op *zaterdag 26 oktober 2019* om 19:30 uur in de Evangelisch Lutherse kerk Ede door T en T ensemble

Jong Talent

Op *zaterdag 26 okt, 2 & 9 nov 2019* om 09:00 uur in de Evangelisch Lutherse kerk Ede door Dick Troost

Bachcantate: 'Wachet! betet! betet! wachet!'

Zing mee in de cantatedienst op de 22ste zondag na Trinitatis (17 nov om 10:30) in de Lutherse kerk. Drie zaterdagen studeren we het stuk in.

Op *zondag 27 oktober 2019* om 17:00 uur in de Beatrixkerk mmv het Kerkmuziek ensemble Arnhem olv Klaas Spijker

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Op *zondag 27 oktober 2019* om 14:00 uur vanaf het Congrescentrum de Werelt, Lunteren met Truus van Otterloo en Jetty van den Berg

Stiltewandeling

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor mooie teksten.

Op *maandag 28 oktober, 4 en 11 november 2019* om 20:00 uur in de St. Antoniuskerk - Franciscuszaal door Oda Damen

Meditatief dansen

In het najaar keert de natuur naar binnen, de aarde komt tot rust, het licht verduistert, de atmosfeer verstilt. Ook

wij kunnen de behoefte tot inkeer, tot verstilling voelen. Drie avonden dansen we, verbonden in de cirkel, dansen van licht en donkerte.

Op *woensdag 30 oktober 2019* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Wessel H. ten Boom

Karl Barths antwoord op de 19e eeuw

De theologie van de Zwitser Karl Barth (1886-1968) laat zich lezen als een radicale en moedige afrekening met de 'burgerlijke' theologie van de negentiende eeuw.

Op *donderdag 31 oktober 2019* om 20:00 uur in het Luthers gemeente centrum door Erna Flokstra

70 jaar Human Rights Exhibition UNESCO

Erna Flokstra zal een presentatie geven en met ons in gesprek gaan over de geschiedenis van 70 jaar universele verklaring van de rechten van de mens.

Op *zondag 3 november 2019* om 15:00 uur in de Noorderkerk door Lammert Kamphuis

Filosofie voor een weergaloos leven



Interactieve lezing door Lammert Kamphuis, filosoof, theoloog, auteur. Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Zelfhulpboeken in overvloed, maar waarom ga je niet te rade bij de filosofie?

Op *dinsdag 5 november 2019* om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Agnès Gilles

Draag mij door de nacht
De Bijbel vertelt prachtige verhalen van 'doortocht'; van uittocht en intocht; van dood en opstanding. Wat vertellen deze verhalen ons over 'wie God in ons leven wil zijn'? Een dogmatische verkenning brengt het verhaal dichtbij.

Op *dinsdag 5, 12 en 19 november 2019* om 20:00 uur in Silva Sanat door Ina ter Avest

'In Dialoog met Islam'
We gaan drie avonden met elkaar in gesprek over wat ons bindt (zoals de verhalen van Abraham; zoals het samen leven en wonen in Ede) en wat we anders doen (zoals het vasten, zoals onze kinderen naar verschillende scholen brengen).

Op *woensdag 6 en 13 november 2019* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Karl Barth: de ecologische crisis en de Islam



In dit Barth-jaar wordt ook in Nederland op verschillende wijze geprobeerd zijn theologie in verband te brengen met vragen die nu spelen. We kijken onder meer naar een punt van bezwaar van moslims tegen de christelijke Godsleer. En naar de klimaatcrisis.

Op *donderdag 7 en 14 november 2019* om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaus (ovb) door Jan-Peter Prenger

Je familie, contextueel benaderd

Iedereen die familie heeft, en wie heeft dat nou niet, weet hoe belangrijk familie is. Ook al loopt het niet altijd zoals je graag zou willen, het is tóch je vader, tóch je zoon, tóch je zus.....

Op *zondag 17 november 2019* om 13:30 uur in Cultura Ede door pastor Ben Piepers

Fascinerende films....Still Walking

.....vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen bekijken van deze film.

Op *dinsdag 19 november 2019* om 20:00 uur in De Open Hof door Ben Noorloos

Thuiskomen, onderweg naar Santiago



In je leven ga je een metaforische weg of een pad dat je zelf vorm geeft. Deze weg kan soms een klein paadje zijn en af en toe een snelweg. Zo ook, dat je soms niet meer weet welke richting op te gaan.

Op *woensdag 20 november 2019* om 14:00 uur in de St. Antoniuskerk - Franciscuszaal door pastor Ben Piepers

Meditatie bij een kunstvoorwerp

Op verzoek gaan we nog een keer mediteren bij een kunstvoorwerp. Mediteren is loslaten en leeg worden, zelfs je denken even uitschakelen. Het is stil worden bij je ademhaling en innerlijk iets laten gebeuren, ruimte geven aan wat bij je opkomt.

Op *woensdag 20 en 27 november 2019* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door ds. Gerben H. Westra

Micha: om het recht lief te hebben

'Jou is aangezegd, mens, wat goed is; en wat vraagt JHWH anders van je, dan recht te doen en goedertierenheid lief te hebben en bescheiden te gaan met je God.' (Micha 6, 8)

Op *zaterdag 23 november 2019* om 20:00 uur in de Beatrixkerk door het Bespreek het Samen orkest & koor

Concert: "c'est du bruit qui pense"



Voor de 3e keer organiseren we een concert door het Bespreek het Samen orkest en kamerkoor. We laten ons inspireren door een thema van Victor Hugo: "c'est du bruit qui pense".

Op *zondag 24 november 2019* om 17:00 uur in de Beatrixkerk mmv Martus ensemble olv Maarten Romkes

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Op *donderdag 28 november 2019* om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaus (ovb) door Bert Engelfriet

Esau en Jacob of Jacob en Esau?

Sportieve wedijver wordt overal toegejuicht. Maatschappelijke wedijver officieel niet, hoewel het streven naar politieke en sociale machtsposities vrij algemeen is. Een bijzondere uiting van wedijver in het praktische leven komt aan het licht bij de tweeling Jacob en Esau.

Op *zaterdag 30 november 2019* om 19:30 uur in de Evangelisch Lutherse kerk Ede door Ensemble Fresco

Jong Talent

Op *dinsdag 10 december 2019* om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Agnès Gilles **Draag mij door de nacht**

De Bijbel vertelt prachtige verhalen van 'doortocht'; van uittocht en intocht; van dood en opstanding. Wat vertellen deze verhalen ons over 'wat Jezus in ons leven wil betekenen'? Een dogmatische verkenning brengt het verhaal dichtbij.

Op *woensdag 11 december 2019* om 19:00 uur in de Oude Kerk in Ede door ds. Caroline Oosterveen en

pastor Hans Lucassen Adventsvesper

de Raad van Kerken in Ede heeft een inmiddels jarenlange traditie om in de Adventsperiode een oecumenische vesper te organiseren. Door samen te zingen, te bidden en in stilte samen te zijn, willen we de komst van de Messias in ons bestaan overdenken.

Op *zondag 15 december 2019* om 19:30 uur in de Noorderkerk door ds. Caroline Oosterveen

Festival of Lessons and Carols



Festival of Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt. Het Torenkamerkoor uit Wageningen olv Elly Meijer zingt carols, ook samen met ons. Er is warme chocolademelk en een warm vuur verlicht de donkere avond.

Op *zondag 22 december 2019* om 17:00 uur in de Beatrixkerk mmv Cantorij Beatrixkerk olv Margret Spelt

Evensong

Op *dinsdag 7 januari 2020* om 19:30 uur in de Beatrixkerk door Myra vd Jagt en Arjen Threels

Start repetitie: The Armed Man - Jenkins

Dit jaar voeren we met het projectkoor en projectorkest The Armed Man van Karl Jenkins uit. De ondertitel van dit werk luidt: A mass for peace. We hebben voor dit stuk gekozen, omdat Ede in 2020 75 jaar bevrijd is.



Op *woensdag 8 januari 2020* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Jan A. Keij

Kierkegaard: bestemming van de mens

De Deense filosoof Kierkegaard (1813-1855) is met Nietzsche een van de voorlopers van het existentialisme. Dat betekent dat zijn filosofie gericht is op het concrete leven van mensen.

Op *donderdag 9 januari 2020* om 20:00 uur in de Beatrixkerk door Teunis Bunt

Franca Treur en het bevindelijke christendom

De schrijfster Franca Treur groeide op in een bevindelijk gereformeerd milieu, een omgeving waarin voor geloofszaken een eigen taalgebruik wordt gehanteerd: de tale Kanaäns. In de roman Dorsvloer vol confetti (2009) ontmoeten we een meisje uit deze wereld

Op *maandag 13 januari 2020* om 20:00 uur in St. Antoniuskerk – Franciscuszaal door Marinus vd Berg

Vragen rond het levenseinde

Het levenseinde kent tal van vragen maar vaak is het toch weer anders dan we tevoren hadden gedacht. Wat we wensen, willen of hopen hebben we maar deels in eigen hand.

Op woensdag 15 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Wout van der Spek

De evangeliën wortelen in de Tenach

Alle evangelisten doen hun best hun tekst te laten wortelen in de Tenach. Zij doen dat allen op verschillende wijze – hoe en wat zullen wij gaan bekijken.

Op dinsdag 21 januari 2020 om 20:00 uur in De Open Hof door ds. Agnès Gilles

Draag mij door de nacht

De Bijbel vertelt prachtige verhalen van 'doortocht'; van uittocht en intocht; van dood en opstanding. Wat vertellen deze verhalen ons over 'de plek die de Geest van God in ons leven wil innemen'? Een dogmatische verkenning brengt het verhaal dichtbij.

Op woensdag 22 en 29 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door ds. Gerben H. Westra

En dit zijn de namen - Exodus

'Sjemot', namen - zo heet het tweede boek van Tora, dat via de Septuagint bij ons als Exodus bekend kwam te staan.



Op donderdag 23 januari 2020 om 20:00 uur in de Beatrixkerk door dhr. F. Meijboom

Dieren, denken en duurzaamheid.

Hoe gaan we om met dieren en wat zegt het over de mens? Er leven in Nederland meer dieren dan mensen. Dat betekent in praktijk dat keuzes van mensen invloed hebben op het leven en welzijn van dieren.

Op zaterdag 25 januari 2020 om 19:30 uur in de Evangelisch Lutherse kerk Ede door Boxwood & Bows



Jong Talent

Op zondag 26 januari 2020 om 14:30 uur in de Beatrixkerk door dr. Hanna Rijken

"O Praise ye the Lord"

Op steeds meer plekken in Nederland worden Choral Evensongs gehouden. Vanmiddag een lezing over de achtergrond hiervan. Aansluitend de Evensong...

Op zondag 26 januari 2020 om 17:00 uur in de Beatrixkerk door Vocaal Theologen Ensemble olv Hanna Rijken

Evensong

Op woensdag 29 januari 2020 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaus (ovb) door Leo Feijen

Op zoek naar de monnik in jezelf



Leo Feijen heeft voor de kloosterserie op televisie meer dan 50 abdijen bezocht en weet als geen ander hoe je buiten het klooster ook de monnik in

jezelf kunt zoeken. Hoe doe je dat in de hectiek van alledag?

Op donderdag 30 januari 2020 om 20:00 uur in De Open Hof door drs. John Biermans

Het dogma van de drie-eenheid

Is het Christendom een monotheïstische godsdienst of een religie met drie goden? En om welke redenen is men op het concilie van Nicea tot het dogma van de drie-eenheid gekomen?



Op vrijdag 31 januari 2020 om 19:15 uur in Cultura Ede door ds. Lieke van Zanden

Fascinerende films....Franz

.....vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen bekijken van deze film.

Op vrijdag 31 januari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk door Gert Jan van de Pol & COV Sursum Corda

Requiem for the living?

De inleider, dirigent Gert Jan van der Pol, neemt u mee in de wereld van het Requiem. Het is een muzikale wereld, maar ook een universeel ménselijke wereld. In een requiem gaat het nl. om vragen en emoties rondom dood en afscheid.



Op zondag 2 februari 2020 om 19:30 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaus (ovb) door Andries Scherpenzeel en Erik Onnink

Meditatie op pianomuziek

Mediteren kun je op verschillende manieren. Tijdens dit meditatiemoment laten we ons leiden door de muziek van Erik Onnink die op de vleugel speelt. We oefenen in het vinden van innerlijke rust om zo de muziek binnen te laten komen.

Op woensdag 5 februari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Aad van Tilburg

Verantwoordelijk handelen en Bonhoeffer

Bonhoeffer werd in de periode 1933-1945 geconfronteerd met ontwikkelingen in maatschappij en kerk die hem uitdaagden om moedige en risicovolle keuzes te maken.

Op donderdag 6 februari 2020 om 20:00 uur in het Luthers gemeente centrum door Dr. Rainer Wahl

Homo Deus van Harari: een boekbespreking

Ds. Rainer Wahl gaat met ons in gesprek over het intrigerende boek HOMO DEUS van Yuval Harari. In dit boek stelt Harari dat in ons digitale tijdperk de mens bijna goddelijk zou kunnen worden. Dat levert grote vragen op.

Op maandag 10 februari 2020 om 20:00 uur in De Open Hof door Prof. dr. ir. Herman G. Wind

Lascaux: de jagers en de kunstenaars

De schilderijen in de grotten van Lascaux staan op de Werelderfgoedlijst. Ze zijn een erfenis van mensen die hun kunstwerken van ca. 15.000 jaar oud aan ons hebben nagelaten. Naast Lascaux zijn er in Zuid-Frankrijk en Noord-Spanje nog zo'n 200 grotten.

Op woensdag 12 februari 2020 om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Ad van Nieuwpoort

De stem van de profetie

Wat doet de stem van de profetie ons vandaag? We lezen een aantal onbekende fragmenten uit het boek Koningen. Wat willen die teksten ons vandaag zeggen?

Op *donderdag 13 februari 2020* om 20:00 uur in De Open Hof door Jaap van der Vinne

Wandelen opent de blik op de wereld

Wandelen is de wandelschoenen aantrekken om even tot rust te komen en alleen te zijn, anderen te ontmoeten, als aanleiding tot een gesprek, om te lanterfant, om in volle vrijheid halt te houden of de weg te vervolgen.

Op *woensdag 19 februari 2020* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door ds. Lieke van Zanden

Het Hogepriesterlijk gebed

In het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) luisteren we mee naar een intieme dialoog tussen de Vader en de Zoon.

Op *donderdag 20 februari 2020* om 19:30 uur in de Noorderkerk door het trio: vd Berg - piano, Post - fluit, Westphal - cello & Oosterveen als verteller

Een rondje Bach, -muzikale verfrissing van de ziel.

In dit literaire concert maken we in klanken en verhalen een muzikale reis door de kamermuziek van de grote Johann Sebastian Bach. We beluisteren composities van zijn hand en ook van musici die door hem geïnspireerd zijn.



Op *zondag 23 februari 2020* om 17:00 uur in de Beatrixkerk mmv Pulse ensemble – Utrecht **Evensong**
De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Op *woensdag 4 maart 2020* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Wouter Klouwen

Brief aan de Hebreeën

Van de apostolische brieven staat de Hebreeënbrieffmisschien wel het verste van ons af. Het evangelie van Jezus Christus wordt er verkondigd in uitdrukkelijke relatie met de verkondiging die in de cultus van het Oude Testament besloten ligt.

Op *vrijdag 6 maart 2020* om 19:30 uur in – locatie volgt - door ds Caroline Oosterveen

Wereldgebedsday

Al jarenlang bestaat wereldwijd de traditie, dat op de eerste vrijdag van maart door christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.

Op *zondag 8 maart 2020* om 15:00 uur in de Taborkerk door ds. Carel ter Linden **Bijbelse miniaturen**



Bijbelse verhalen zijn niet het exclusieve bezit van de kerk, maar behoren tot het cultureel erfgoed van onze samenleving, waarvan de oorsprong ligt bij het Bijbelse volk Israël. Het gaat steeds om unieke, niet-historische, beeldende verhalen met een verborgen wijsheid.

Op *maandag 9 maart 2020* om 17:00 uur in de Meet-inn met Mienke Dimmendaal, Arjen Threels en Arie de Niet **Workshop Bijbels koken**

Samen genieten van maal én verhaal! Met elkaar gaan we op culinair avontuur. Samen koken en samen proeven hoe goed de Bijbel smaakt.

Op *woensdag 11 maart 2020* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door dr. Peter Blokhuis

Twee verhalen over Ethiek

Over de ethische vraag in hoeverre een mens goed kan zijn en wat de zin is van de gedachte dat de mens geneigd is tot alle kwaad.

Op *donderdag 12 maart 2020* om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaus (ovb) door Aart Mak

Reis van de ziel

Een mens is een wezen met een hart, een ziel en een verstand en ook kracht - staat in de bijbel. Noem het vitaliteit, geestkracht, denkvermogen en spierkracht.

Op *zaterdag 14 maart 2020* om 20:00 uur in de Evangelisch Lutherse kerk Ede door the Valley Four

The man in black

Gedurende zijn leven heeft zanger Johnny Cash nooit een geheim gemaakt van zijn geloof. Niet alleen in zijn liedjes, maar ook in zijn woorden en daden was Johnny Cash een christen. The Valley Four nodigt u uit om het verhaal van The man in black te beleven.

Op *zondag 15 maart 2020* om 15:00 uur in - nader te bepalen - door Mar van der Velden

"Ik vroeg het aan de vogels"

In de basisgemeenschap Exodus heeft men, naast goede ideeën, vooral ook veel mooie liederen, geschreven door Mar van der Velden. Die willen we graag delen.

Op *woensdag 18 maart 2020* om 14:00 uur in de St. Antoniuskerk - Franciscuszaal door drs. Anne-Marie van der Wilt, kunstenaar en theoloog.

Een Passielesing met en over glaskunst



Anne-Marie van der Wilt is predikante, theologe en kunstenaar, De postmoderne tijd heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect van zingeving. In een spel van kleur en vorm geeft van der Wilt uitdrukking aan existentiële thema's.

In zondag in maart (exacte datum volgt) in de Beatrixkerk of in een kazerne door Myra van der Jagt en Arjen Threels

Passieconcert: The Armed Man – Karl Jenkins

Dit jaar voeren we met het projectkoor en projectorkest The Armed Man van Karl Jenkins uit. De ondertitel van dit werk luidt: A mass for peace. We hebben voor dit stuk gekozen, omdat Ede in 2020 75 jaar bevrijd is.



Op *woensdag 18 en 25 maart 2020* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door ds. Gerben H. Westra

De nood en de noten: passie op muziek

De Passie naar het Evangelie van Mattheus is niet alleen door J.S. Bach op muziek gezet. Ook Schütz, Telemann en Pepping (om er een paar te noemen) waagden zich er aan.

Op *zaterdag 21 maart 2020* naar Deventer met Toos van Essen en Mariëlle Jellema

Nieuw Sion en Eddy Hillesum in Deventer

Nieuw Sion is gevestigd in de voormalige abdij Sion. In oecumenische sfeer wordt dit klooster levend gehouden als plek van ontmoeting, stilte en bezinning.



Na de rondleiding verdere bezinning in het Eddy Hillesum Centrum. Hoe leef je respectvol en met aandacht in onze samenleving?

Op *dinsdag 24 en 31 maart en 7 april 2020* om 20:00 uur in Silva Sanat door Ina ter Avest

'In Dialoog met Islam'

We gaan drie avonden met elkaar in gesprek over wat ons bindt (zoals de verhalen van Abraham; zoals het samen leven en wonen in Ede) en wat we anders doen (zoals het vasten, zoals onze kinderen naar verschillende scholen brengen).

Op *zaterdag 28 maart 2020* om 19:30 uur in de Evangelisch Lutherse kerk Ede door Miguel Espinoza, clavecimbel **Jong Talent**

Op *zondag 29 maart 2020* om 17:00 uur in de Beatrixkerk mmv Dubbelkwartet Otto Voci Ede

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Op *woensdag 1 april 2020* om 20:00 uur in de Taborkerk zijzaal door Alain Verheij **God en ik**



Iedere generatie beleeft bijbelverhalen op een andere manier, waarmee het telkens een uitdaging vormt ze in het nu te interpreteren. Juist dat interpretatieproces zouden we heilig moeten verklaren. Door er op deze manier mee om te gaan, zijn ze nog steeds van grote waarde.

In *april 2020* om 20:00 uur in de De Open Hof door Liesbeth Veltkamp **La vita di tutti i giorni!**

Een lezing over het hedendaagse leven in Rome. Liesbeth woont en werkt in Rome en neemt ons in verhalen en wetenswaardigheden mee naar de binnenkant van deze eeuwenoude stad.

Op *zaterdag 18 april 2020* om 06:30 uur vanaf de Parkeerplaats bij Juffrouw Tok, door Patricia Wagenmakers **Vogelzang en Mensenlied**

Het is april, de vogels komen terug van hun verre reis en wij....? Wij gaan bij het ochtendgloren op pad om hun lentezang te horen. We nemen af en toe pauze om gedichten te lezen en verbinden daarmee muziek van de vogels met poëtische taal van dichters.

Op *zondag 19 april 2020* om 13:30 uur in Cultura Ede door ds. Agnès Gilles **Fascinerende films...Lion**

...vertolken vaak iets van onze omgang met levensvragen. Hoe boeiend om daarover met elkaar in gesprek te gaan na het samen bekijken van deze film.

Op *zondag 26 april 2020* om 17:00 uur in de Beatrixkerk mmv het Bespreek het Samen kamerkoor olv Myra van der Jagt **Evensong**

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Op *zaterdag 16 mei 2020* vanaf 12:30 uur naar Uden met Wouter Helmich en Arie de Niet

Bezoek aan museum voor religieuze kunst



Met elkaar gaan we op bezoek bij museum Krona in Uden. Museum Krona, voorheen Museum voor Religieuze Kunst, is gevestigd in een eeuwenoude, bewoonde abdij. Het presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land.

Op *zondag 31 mei 2020* om 17:00 uur in de Beatrixkerk mmv Cantorij Beatrixkerk olv Jan Willem van Ree

Evensong

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

Van *maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2020* in Rome met Caroline Oosterveen en Mariëlle Jellema



Rome uit de kunst!

Een 6-daagse oecumenische reis naar Rome. Deze keer uit de kunst! We willen ons in Rome in diverse kunstvormen verdiepen en met elkaar delen hoe artistiek deze wereldstad van cultureel en religieus formaat is.

Op *zondag 7 juni 2020* om 19:00 uur vanaf het Congrescentrum De Werelt, Lunteren met Truus van Otterloo en Jetty van den Berg **Stiltewandeling**

Alleen al het voornemen om te wandelen in stilte laat een ruimte van stilte ontstaan. Samen wandelen in stilte, afgewisseld met momenten voor mooie teksten.

Op *zaterdag 27 juni 2020* om 17:00 uur in de Noorderkerk mmv kamerkoor CHE olv Marleen van der Kolk **Evensong**

De Evensong is een vorm van getijdengebed zoals dat dagelijks in Engelse kathedralen en colleges wordt gevierd.

